

Vesterpost 26

27 maart 2024

Schooljaar
2023-2024



Agenda

Donderdag 28 maart	Studiedag voor het team. De leerlingen zijn vrij.
Vrijdag 29 maart	Goede vrijdag. De leerlingen zijn vrij.
Maandag 1 april	Tweede paasdag. Een vrije dag.
Woensdag 3 april	Createrhavet (onder schooltijd)
Donderdag 4 april	Bibliotheekbezoek door groep 3 Kunstmaand: workshop voor groep 7 en 8

Hiep hiep hoera!

29 maart	Sara	groep 1
	Kyra	groep 7
31 maart	Ardith	groep 5A
2 april	Eden	groep 4
	Maya	groep 5A
4 april	Arman	groep 2

Gefeliciteerd en een fijne dag!



Studiedag

Donderdag 28 maart is er een studiedag voor het team.
De leerlingen zijn dus morgen vrij.

Hoog bezoek!!!!

Afgelopen maandag is met een officieel persbericht bekend gemaakt dat... Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima op vrijdagochtend 26 april, in aanwezigheid van 650 kinderen, het startsein geven voor de landelijke opening van de Koningssspelen op KBS Klippeholm en CBS Vesterhavet.

Wij zijn super blij en vereerd dat het koningspaar bij ons op bezoek komt!



Koningssspelen

Stukje uit het persbericht: op basisscholen KBS Klippeholm en CBS Vesterhavet, waar bewegend leren belangrijk is in de klas, is het tijdens de Koningssspelen extra feest.

Het Koninklijk Paar zal aanschuiven bij het Koningsontbijt bij de Klippeholm, om vervolgens met de leerlingen van beide scholen het startschot te geven voor de Koningssspelen 2024.

Dinsdagochtend hebben de leerlingen dit bericht met behulp van een filmpje te horen gekregen van Raisha Zeegelaar van Kinderen voor Kinderen. Het Kinderen voor Kinderen-koor zal bij de opening aanwezig zijn en met alle kinderen het lied Daba Die Daba Da, het Koningsspelenlied van 2024, zingen en dansen. Dit lied zullen we de komende week inoefenen met de leerlingen.

De organisatie van de komst van het koninklijk paar is niet gemakkelijk. Er zijn allerlei afspraken waar wij ons die dag aan zullen moeten houden in verband met de veiligheid van het paar en het doel van hun komst.

De komende weken hoort u daar meer over.

Paasviering

De paasviering bestond dit jaar uit een paasontbijt en een gezamenlijke paasviering.

Eerst hebben de leerlingen in hun eigen groep genoten van een heerlijk paasontbijt.



Daarna was er ruimte voor verschillende activiteiten. Elke groep heeft hier een eigen invulling aan gegeven.

Na de pauze was het tijd om met elkaar in de grote hal Pasen te vieren.

Alle groepen hebben een bijdrage geleverd aan deze viering met als thema Vertrouwen.

Het thema vertrouwen komt ook aan de orde in de HiRo groeps- en judolessen.

De leerlingen ervaren daarin ook dat vertrouwen hebben in elkaar, maar ook in jezelf heel belangrijk is.

Juf Lilian heeft de viering geopend met de vraag "Wat is vertrouwen?". Vertrouwen is namelijk een groot woord en heeft te maken met jezelf en met de ander. Vertrouwen is belangrijk!

Na deze opening hebben de groepen 1 en 2 de viering geopend met het liedje 'Weet je dat de lente komt'.

De leerlingen van groep 7 hebben een gedeelte van het paasverhaal verteld.

Tussendoor heeft Finn uit groep 8 het prentenboek 'Help een verrassing!' voorgelezen.

Groep 6 heeft het laatste stuk van het paasverhaal verteld en gespeeld.

Groep 3 was daarna aan de beurt met het lied 'Ik ken hem niet'.

De leerlingen van groep 8 hebben een gedicht voorgelezen over vertrouwen. Een gedicht dat zij zelf hebben gemaakt.

Vertrouwen is ook in een gesprekje met een aantal leerlingen naar voren gekomen.

Zij hebben verteld in wie zij vertrouwen hebben: een vriendin, mama, de kat, mijn familie. Maar ook "Op je hart vertrouwen, ook al is je hoofd het er niet mee eens". Wat een wijze woorden!

Het lied 'Hij is opgestaan' is gezongen door de leerlingen van de groepen 5.

Het was aan groep 8 om het gebed te doen.

De viering hebben we gezamenlijk afgesloten met het lied 'Wij vieren feest'.

Ouders die hebben geholpen met alle voorbereidingen, dank jullie wel.



Pasen

De lente is begonnen!

Na de koude winter wordt het geleidelijk warmer en gaat de natuur opnieuw beginnen.

De lente is het seizoen van nieuw leven, hoop, liefde en vreugde en in de verschillende levensbeschouwelijke feesten staan deze waarden ook centraal.

Pasen is een belangrijke christelijke feestdag.

Het paasverhaal vertelt ons het verhaal van de kruisiging en wederopstanding van Jezus.

Op Witte Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt hij verraden door Judas.

Hierop wordt hij gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de hogepriester. De Joodse leiders wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter in het openbaar niet in te zien, waarom Jezus ter dood zou moeten worden veroordeeld.



De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich 'Koning der Joden' noemde en dat dit alleen al een veroordeling zou rechtvaardigen.

Pilatus kon hier niet onderuit komen.

Hij kon nog maar één oplossing bedenken voor dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het joodse feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen wie dat zou zijn. Pilatus gaf hen de keus tussen Jezus en een moordenaar, Barabbas, veronderstellend dat het volk niet een moordenaar zou vrijlaten.

Opgehitst door de leiders koos het volk echter voor vrijlating van Barabbas in plaats van Jezus.

Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij wiste daarbij zijn handen 'in



onschuld'. Jezus werd op vrijdag aan het kruis genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, stierf.

Door Jozef van Arimathea wordt Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.

Heel vroeg op de zondagmorgen gaat Maria naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen.

Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen haar dat Jezus is opgestaan...

Pasen is het feest van hoop en een nieuw begin. Een helpende gedachte in lastige tijden!

Inlooppmoment

Wat fijn dat u weer aanwezig was bij het inlooppmoment.

In groep 3 was er een paaseieren dictee. De leerling moest op het paasei het woord lezen en onthouden, liep terug naar de klas en gaf aan de ouder het woord door. De ouder moest het woord dan opschrijven. Later werden de rollen natuurlijk omgedraagd. Dit is ook een bewegend leren moment. In groep 6 stond het hoofdrekenen op het programma. Best lastig, toch?!

Het volgende oudermoment is dinsdag 23 april. U komt dan toch toch ook weer?

Theoretisch verkeersexamen leerlingen groep 7

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen gemaakt. Helaas is niet iedereen geslaagd.

Voor de leerlingen die het examen niet behaald hebben, is er volgende week dinsdag een herkansingsmogelijkheid voor de leerlingen.

Het is belangrijk dat de leerlingen hiervoor slagen.

Zij moeten namelijk hun theorie hebben behaald, voordat zij het praktijkexamen op dinsdag 11 juni gaan doen.



Spelen en voetballen op het plein

Geregeld krijgen wij berichten van ouders, die zien en horen dat leerlingen na schooltijd niet gezellig en respectvol met elkaar spelen. Denk hierbij aan ruw gedrag en het zeggen van lelijke woorden.

Ook gebeuren er voor en/of na schooltijd kleine botsingen met een voetbal op het plein van groep 3/4 of groep 5 t/m 8.

Natuurlijk vinden wij het leuk als kinderen na schooltijd nog even met elkaar willen spelen.

Toch willen we u vragen om er alert op te zijn, dat het spelen gezellig verloopt en dat het voetballen pas start, wanneer het weer rustig is op het plein.

Dit om een fijne sfeer te behouden en ongelukken te voorkomen!

Bedankt voor uw medewerking!



Ik wens u een fijn paasweekend toe. Lilian Schuurman

DE PAASHAAS KOMT IN DE HOLMTUIN

eieren zoeken,
knutselen en lekker
spelen

Vrijdag 29 maart
Goede vrijdag

10:00 – 12:00

