

Vesterpost 35
3 juni 2022

Schooljaar
2021-2022



Agenda

Maandag 6 juni	Tweede Pinksterdag (vrije dag)
Dinsdag 7 juni	Studiedag voor de leerkrachten, leerlingen zijn vrijdag
Vrijdag 10 juni	Blokfluitles groep 3 en 4
Vrijdag 10 juni	Scratchles groep 7 en 8

Hiep hiep hoera!

6 juni	Solé	Groep 7
	Gabriël	Groep 7
8 juni	Corrie	Groep 5
9 juni	Jesse	Groep 3A

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Mededelingen en verslagen



Maandag 6 juni is het tweede pinksterdag en dinsdag 7 juni is een studiedag voor de leerkrachten.

De leerlingen zijn beide dagen vrij.



Schoolfotograaf

Op woensdagochtend 1 juni heeft de schoolfotograaf portret- en groepsfoto's gemaakt.

Net als vorig jaar zijn de foto's gemaakt door de fotografen van Schoolfoto.nl.

Binnenkort krijgt u meer informatie over de bestelwijze van de foto's.

Avondvierdaagse 2022

Zoals uitgelegd in de vorige Vesterpost gaat de Avondvierdaagse ook dit schooljaar niet door. De wandelvereniging die de Avond4daagse voor onze wijk organiseert is opgeheven.

Helaas is het niet mogelijk om individueel aan te sluiten bij de Avond4daagse Floriande.

Wilt u met uw zoon of dochter de avondvierdaagse lopen dan kunt u zich inschrijven voor de 4daagse in Nieuw-Vennep op 7 t/m 10 juni.

Meer informatie vindt u op <https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-nieuw-vennep>

U kunt zich hier individueel aanmelden.



Hemelvaart en Pinksteren

Met Pasen wordt herdacht dat Jezus uit het graf is opgestaan en de dood heeft overwonnen.

Afgelopen weekend was het Hemelvaart-weekend. Waaraan denken wij op Hemelvaart?

Jezus was veertig dagen na zijn opstanding uit de dood met zijn discipelen op de Olijfberg bij Jeruzalem. Toen Jezus hen alles had verteld wat ze moesten weten, gaf hij hen zijn laatste opdracht mee. Voordat ze namelijk met de goede boodschap over Jezus de wereld in zouden trekken, moesten ze eerst in Jeruzalem wachten op de komst van de Heilige Geest (Pinksteren).

Daarna zegende Jezus zijn discipelen en werd Hij voor hun ogen losgemaakt van de aarde, waarnaar Hij opsteeg naar de hemel. Ze bleven Hem nakijken, totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok. Twee engelen kwamen bij hen en vertelden aan hen dat Jezus terug zal komen. Daarna vertrokken de discipelen naar Jeruzalem, zoals Jezus hen had gezegd.



Aanstaande maandag is het tweede pinksterdag.

Pinksteren is een christelijke feestdag.

Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de apostelen van Jezus werden verlicht door de Heilige geest in de vorm van vlamme tongen.

Dit wordt ook wel de *uitstorting van de Heilige Geest* genoemd.

Daarvoor waren ze nog besluiteloos geweest, maar daarna wisten ze precies wat ze moesten doen: andere mensen bekeren.

Ze renden naar buiten en begonnen ieder in een andere taal mensen te bekeren. Dat was geen eenvoudige klus, want iedereen was tegen de volgelingen van Jezus.

Vroeger was Pinksteren een belangrijk christelijk feest, net als Pasen en Kerstmis. Er waren ook vaste rituelen, zoals duiven loslaten in kerken. Tegenwoordig is de christelijke betekenis naar de achtergrond verdwenen.

(Schilderij: de Heilige Geest daalt neer op de apostelen, geschilderd door Antonio Palomino)

Schoolreisje

Maandag 23 mei gingen we met de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis naar Drievliet! Wat hebben we genoten van deze dag; goed weer, leuke attracties en veel gezelligheid.

De foto's van het schoolreisje vindt u weer op het besloten gedeelte van de website.

Ouders dank jullie wel voor jullie begeleiding, Esther dank je wel voor het maken van de foto's.



Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman